

Marollen & Matonge, een verbazend Brussels duet

Prijs per persoon

Opstapplaats D12

Dinsdag 22 april '25

€ 67

Dinsdag 14 oktober '25

€ 67



Voormiddag: vanaf het statige justitiepaleis nemen we de panoramische lift naar de volkswijk de Marollen. Op het Vossenplein bezoeken we de iconische vlooiënmarkt, waar al meer dan 100 jaar brocante verhandeld wordt. Met een beetje verbeelding horen we de jazzy klanken van 'Bluesette', een eerbetoon aan Toots Thielemans, de wereldberoemde 'Marolien'. We ontdekken charmante

middeleeuwse straatjes, antiekwinkeltjes en volkscafés, omlijst door street art en stripfiguren zoals Kwik & Flupke. Zelfs meester-schilder Pieter Bruegel lijkt hier nog rond te dwalen.

Middag: tijdens een Congolees 3-gangenmenu genieten we van Afrikaanse smaken en bereiden we ons voor op een bezoek aan de wijk Matonge.



Namiddag: in Matonge wanen we ons op het Afrikaanse continent. De buurt bruist van evangelische kerken, exotische winkels en Afrikaanse eetgelegenheden. De geuren, kleuren en muziek, van African beats tot art nouveau, weerspiegelen de multiculturele ziel van Brussel. Deze wandeling biedt een unieke mix van tradities en moderniteit.

Avond: het programma eindigt rond 18:00.

INBEGREPEN

- Vervoer met luxe autocar
- Bezoek aan de Marollen
- Typisch Congolees middagmaal
- Bezoek aan Matonge
- Begeleiding door een gids
- BTW & wegentaksen