

Palingfestijn

Prijs per persoon

Opstapplaats D7

Donderdag 12 juni '25

€ 72



Voormiddag: vanaf de verschillende opstapplaatsen rijden we naar Sluis. Deze gastvrije shoppingstad in Zeeuws-Vlaanderen is de meest Vlaamse stad van Nederland en tevens de geboorteplaats van J.H. Van Dale, die we kennen van de woordenboeken. We maken een kleine stadswandeling. Sluis is de enige stad in Nederland met een belfort. We wandelen voorbij de echte Hollandse molen die in het stadscentrum staat.

Middag: voor het middagmaal rijden we naar Aalter. Op het menu: paling à volonté. We hebben keuze uit: paling in 't groen, gebakken paling, paling provençaal en paling in roomsaus met frietjes, mayonaise en tartaarsaus. Voor de niet-palingeters is er tournedos voorzien (keuze bij reservatie door te geven).

Namiddag: in de namiddag rijden we naar Gent. Samen met onze gids maken we een wandeling in het prachtig historisch kader. Op de St.-Michielsbrug genieten we



van het mooie uitzicht op de drie torens die we alleen op deze locatie kunnen bewonderen. We bekijken de bootjes die af en aan varen langs de Graslei. Even verder spotten we het Gravensteen en nemen we een kijkje in het Patershol. Aansluitend genieten we van vrije tijd om eventueel zelf een boottochtje te maken, te shoppen in de talrijke winkels of de dorst te lessen in één van de vele cafés.

Avond: het einde van deze smakelijke dag is voorzien rond 18u00.

INBEGREPEN

- Vervoer met luxe autocar
- Bezoek aan Sluis
- Middagmaal
- Bezoek aan Gent
- Begeleiding door een gids
- BTW & wegentaksen