

Historisch Terheijden

Prijs per persoon

Opstapplaats D13

Dinsdag 12 augustus '25

€ 88

Voormiddag: we rijden naar Terheijden waar we worden ontvangen met een lekkere broodmaaltijd.

Middag: we genieten van een lekkere broodmaaltijd met kroket.

Namiddag: na ons middagmaal vertelt de gids ons over de bijzondere geschiedenis van Terheijden, een onderdeel van de zuiderwaterlinie. Omstreeks 14.00 uur

vertrekt het treintje en brengt ons langs de nog werkende molen "De Arend". Daarna gaat de tocht verder naar de Antonius abtkerk. De eerste fundamenten van deze kerk zijn gelegd in de 15^e eeuw. Naiden bezoeken we een kleine markt met streekproducten zoals het worstenbroodje, de molenkoek, en bier van de dorpsbrouwerij. Om 17u00 sluiten we onze dag af met een heerlijk 3 gangenmenu.



Avond: omstreeks 18u30 vertrekken we terug naar onze afstapplaats.

INBEGREPEN

- Vervoer met luxe autocar
- Broodmaaltijd
- Rondrit met treintje
- Lokale markt
- Begeleiding door een plaatselijke gids
- 3 gangen avondmaal
- BTW & wegentaksen

