

Op bedevaart naar Santiago de Compostella & Fátima

9 dagen / 8 nachten • halfpension

Opstapplaats: A



5 Tui – Fátima Na ons ontbijt verlaten we Spanje en rijden naar Fátima in Portugal. Na ons vrij middagmaal maken we een ontspannende uitstap naar Nazaré aan de Atlantische Oceaan. We overnachten in Fátima in het centraal gelegen ****hotel Aurea Fátima Congress & Spa.

6 Fátima* Na ons ontbijt wandelen we naar het centrum van Fátima. Hier brengen we een bezoek aan de basiliek, de huizen van de zienertjes, de verschijningskapel en de grote steeneik. Overnachting in hotel Aurea Fátima Congress & Spa.

*Wettelijke verplichte rustdag van onze chauffeur.

7 Fátima – Burgos Vandaag verlaten we Fátima en zetten onze weg verder naar Burgos. Onderweg genieten we van het prachtige Spaanse landschap. Overnachten doen we in het ***hotel Ciudad De Burgos.

8 Burgos – Niort Vandaag verlaten we Spanje en rijden via de Franse snelwegen tot in Niort. We brengen een kort bezoekje aan de stad en overnachten in het ****hotel Mercure Niort.

9 Niort → België Vanuit Niort rijden we terug naar België.

HOTELS *** & ****

Ligging: alle hotels zijn gunstig gelegen op korte afstand van het centrum

Faciliteiten: uitstekende hotels met receptie, bar, restaurant, lift

Kamers: alle kamers met eigen badkamer met bad/douche, haardroger, tv

Maaltijden: ontbijtbuffet en 's avonds 3 gangenmenu of buffet

1 België → Saintes Vanuit onze diverse opstapplaatsen rijden we naar Saintes in Frankrijk waar we overnachten in het ***hotel Ibis.



2 Saintes – Irurtzun Na ons ontbijt rijden we verder via de Franse snelwegen naar Irurtzun, een klein typisch Spaans dorpje in de regio van Pamplona. We logeren in het mooie ***hotel Plazaola, gekend voor zijn uitstekende maaltijden.

3 Irurtzun – Santiago de Compostella Via de Spaanse snelwegen rijden we naar

Santiago de Compostella. Bij aankomst hebben we een eerste kennismaking met het beroemde bedevaartsoord. We overnachten in het ****hotel Oca Puerta del Camino.

4 Santiago de Compostella – Tui Vandaag brengen we een uitgebreid bezoek aan de stad met de kathedraal en het graf van St. Jacob. We zien de Praza do Obradoiro, een plein omgeven door imposante gebouwen waar de pelgrims toekomen. Er rest nog wat vrije tijd voor een terrasje of om een souvenir te kopen alvorens we in de late namiddag naar Tui rijden waar we overnachten in het ***hotel Alfonso I.



Prijzen & data*

14 april '25

€ 1449

Toeslagen*

Eenpersoonskamer

€ 479

*Bovenvermelde prijzen & toeslagen zijn per persoon op basis van 2-pers.-kamer.



Inbegrepen

- Vervoer met ****Princess Class autocar
- Verblijf 8 nachten in 3* & 4* hotels o.b.v. halfpension
- Nederlandstalige gids
- Handbagage & 20 kg bagage
- Verblijfstakingen