

- ✓ Grootste kaasmarkt van Nederland
- ✓ Natuur op Texel
- ✓ Rijke geschiedenis

Van kaasstad tot eiland: Alkmaar, Texel & de Zuiderzee

3 dagen / 2 nachten • halfpension

Opstapplaats: E



1 **België → Alkmaar** We rijden naar Alkmaar, de kaasstad van Nederland, waar op vrijdag nog steeds de grootste kaasmarkt van het land wordt gehouden. Waar en wanneer deze begon is niet zeker, maar men weet wel dat deze al zeker een paar eeuwen bestaat. Het onderhandelen



over de prijs per kilo gebeurt nog altijd via 'handjeklap'. Als de kaas is verkocht en gewogen, dragen de dragers hem de markt over richting de vrachtwagens van de kopers. De kaas wordt vervoerd op de houten berrie die tussen twee kaasdragers in hangt. Na de middag maken we een mooie stadswandeling doorheen de gezellige straatjes, langs het water of door de rustige hofjes. Daarna is

er tijd voor een terrasje of wat shoppen. We rijden naar Callantssoog voor ons diner en overnachting in ****Fletcher Badhotel.

2 **Texel** Vandaag staat in het teken van het Waddeneiland Texel, het grootste Nederlandse Waddeneiland. We rijden naar Den Helder waar we de overzet nemen. Hier aangekomen beginnen we met de rondrit op het eiland. We rijden langs verschillende mooie dorpjes die het eiland te bieden heeft tot aan de vuurtoren die op het uiterste noordelijke puntje van het eiland staat. Tijdens deze rondrit ontdekken we de variatie aan landschappen met polders, duinen, heide en stranden. We brengen een bezoek



aan Den Burg, ook wel de 'hoofdstad van Texel' genoemd en De Koog, dé badplaats van het eiland. Slechts de duinen scheiden het dorp van de zee. Facultatief kunnen we een bezoek brengen aan Ecomare, de zeehondenopvang met ook een aquarium en een museum. (± € 16 pp).

3 Medemblik – Enkhuizen → België

We rijden naar Medemblik dat vanwege haar ligging aan de oude Zuiderzee, het tegenwoordige IJsselmeer, een belangrijke handelsplaats was. De stad heeft nog verschillende binnenhavens en talrijke historische gebouwen zoals het kasteel Radboud. Graaf Floris V liet het kasteel bouwen om van daaruit het volk goed onder dwang te kunnen houden. Later rijden we naar Enkhuizen. Deze stad was in de 17e eeuw één van de welvarendste steden van Nederland. In de Gouden Eeuw had de stad meer inwoners dan vandaag de dag. Als lid van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) won Enkhuizen aan macht en invloed. Tegenwoordig getuigen de vele herenhuizen, de Waag, de Zuiderkerk en het classicistische stadhuis van de rijke historie. Het bekendste gebouw van de stad is de uit 1540 stammende toegangspoort van de stad, De Drommedaris genaamd.

FLETCHER BADHOTEL CALLANTSOOG ****

Ligging: vernieuwd en comfortabel hotel gelegen op 10 min van het Noordzeestrand

Faciliteiten: bar, restaurant, terras, receptie, lift, gratis wifi, kluisje

Kamers: moderne kamers met uitzicht over de weelderige duinen, tv, telefoon, zithoek, bureau, badkamer met douche, toilet, sauna, verwarmd binnenzwembad, squashbanen, bijarttafel, pooltafel, voetbalveld

Maaltijden: ontbijtbuffet, 's avonds 3 gangenmenu



Inbegrepen

- Vervoer met **** Princess Class autocar
- Overtocht Texel met ferry H/T
- Verblijf 2 nachten in 4* hotel o.b.v. halfpension
- Nederlandstalige gids
- Handbagage & 20kg bagage
- Verblijfstakingen

Prijzen & data*

25 april '25 € 429

05 september '25 € 439

Toeslagen*

Eenpersoonskamer € 139

*Bovenvermelde prijzen & toeslagen zijn per persoon op basis van 2-pers.-kamer.