



OMAN



Oman

8 dagen / 6 nachten
maaltijden volgens programma



- VOL pension
- Nieuw en uitdagend interessant

Prijs per persoon in 2-pers.-kamer
05 oktober '25 € 2995

Toeslag per persoon:
Eénpersoonskamer € 480

Het Sultanaat Oman kent een beschaving van ruim 12.000 jaar oud. De vele prachtige zandkastelen, forten en wachttorens zijn de stille getuigen van een glorieus verleden. In de Wahiba Woestijn rijdt u door immens hoge rode zandduinen en verblijft u middenin de woestijn bij nomaden. Het land is gelegen aan de Indische Oceaan en de Golf van Oman. Aan deze enorme ongerepte kustlijnen is altijd een koel briesje te vinden. En als u geluk heeft, ziet u op het strand van Ras al Had schildpadden die in de avond bij maanlicht aan land komen. Verder zult u in Oman ongetwijfeld genieten van de gastvrijheid van de bevolking en de culinaire keuken met zowel Arabische als Indiase invloeden. Oman is een absolute monarchie en al sinds 1970 opengesteld voor toerisme. Een zeer veilige en verrassend nieuwe bestemming in ons aanbod.

1

Brussel → Muscat Het is eindelijk zover en u vertrekt vanop Zaventem naar de hoofdstad Muscat. Onthaal en transfer naar het hotel uw uitstekend hotel Radisson Panorama waar u twee nachten zal verblijven.

2

Muscat(o,m,a) Volle dag stadsbezoek met alle hoogtepunten en bezienswaardigheden netjes op een rij. U start onder andere met het bezichtigen van de 5de grootste moskee ter wereld: de Sultan Qaboos moskee. Wow, indrukwekkend! Maar ook in de Muttrah zoek kijkt u zich onze ogen uit, want u hebt nog nooit zo'n oude en grote markt gezien. Ritje over de Corniche en nadien richting het Al Alam paleis waar



de sultan z'n belangrijke gasten ontvangt. Verder nog een bezoek aan het Nationaal Museum van Oman en aandacht voor het Royal Opera House.

3

Muscat - Bimah - Wadi Shab - Ras al Hadd (o,m,a) Vergeet zeker uw zwemgerief niet want de dag begint met bezoek aan de Bimmah Sinkhole met z'n prachtige azuurblauwe kleur, een krater met ondergrondse kanalen gevormd door een aardbeving en waar u een verfrissende duik kunt nemen. Daarna gaat u richting Wadi Shab, een kloof van oranje rotsen met een oase van palmbomen en turquoise poelen. Dit is misschien wel de mooiste wadi van het land waar u doorheen kunt wandelen en zwemmen. Na dit bezoek rijdt u door richting het hotel Turtle Beach in Ras al Hadd voor de overnachting. Maar in de avond gaat u naar het welbekende Turtle Beach. Hier krijgt u de kans om de schildpadden te zien die tegen de avond uit de zee naar het strand komen, om daar hun eieren te leggen.

4

Ras al Hadd - Al Ayjah-Sur-Wahiba (o,m,a) Vooreerst ziet u vandaag de vuurtoren van Al Ayjah dewelke een ijkpunt is voor schepen langs deze belangrijke maritieme route in de Golf. Daarna een bezoek aan de Sur Dhow Factory waar de bekende Dhow bootjes gebouwd worden die gebruikt worden voor transport, visvangst of handel in veel Arabische landen. In Wahiba Sands rijdt u richting het woestijnkamp Arabian Oryx waar u incheckt. Er is ook nog voldoende tijd om een mooie foto te maken van de zonsondergang. In de woestijn kunt u genieten van de grootsheid en de kleuren van de woestijn. Tegen de avond vertrekt u vanuit uw kamp met jeeps voor een "dune bashing" (joy riding) over de duinen.

5

Wahiba - Sinaw - Bahla - Nizwa (o,m,a) Na het heerlijke ontbijt bezoekt u in de voormiddag de kleurrijke donderdagmarkt van Sinaw. Dit vindt u zelden terug in een programma. Nadien bezoek aan het Werelderfgoed erkende Bahla Fort. Een oude nederzetting met unieke irrigatiesystemen. Verder gaat u het Jibreen Castle

bewonderen met de prachtige Omaanse architectuur met duidelijke invloeden van de Islam en de Perzen. Bijzondere aandacht voor de gedetailleerde houten plafonds. Aangekomen in Nizwa zal u twee nachten logeren in heerlijke hotel Golden Tulip.

6

Nizwa - Birkat Al Mauz - Jebel Akhdar (o,m,a) U hebt geluk vandaag, want het is vrijdag waardoor u de ochtendmarkt kan zien waar de lokale herders hun vee komen verkopen. Wat een bedrijvigheid hier! Nadien trekt u naar het schitterende Fort van Nizwa uit 1650 dat een nationaal monument is. De regio rond Nizwa is betoverend mooi. De regio van Birkat Al Mauz is zeer vruchtbaar en bekend voor zijn landbouw. Lunch vandaag is bijzonder en gaan we niet verklappen! Tenslotte in de namiddag verder naar Jebel Akhdar of de "Groene Bergen". Unieke panorama's die deel uitmaken van het Saiq Plateau.

7

Nizwa - Muscat (o) Deze laatste dag wordt gevuld met bezoeken aan Al Hamra. Het is een oud lemen dorpje.



Sommige van de huizen zijn nog bewoond en tellen verschillende verdiepingen. In de oase zal u het falaj-systeem in werking zien. Hierdoor stroomt het water ondergronds vanuit de bergen naar het dorp. In Bait Al Safah en Misfat Al Abriyeen droomt u helemaal weg van de schoonheid van de Omaanse cultuur en hun rijke tradities. Transfer naar de luchthaven van Muscat voor de terugvlucht.

8

Brussel Het avontuur zit er helaas op. Wat ging de week snel voorbij. Oman heeft ons allemaal aangenaam verrast. Weinigen wisten dat dit mooie land zo divers kon zijn.

